

DECEMBER 2021

De winter staat voor de deur.

Een jaargetijde waarin kleur en beleving ook weer een belangrijke rol speelt. Ook bij ons op De Klaver gaan wij met dit seizoen aan het werk. Prachtige creaties worden er in ons atelier gemaakt. Een waar genot voor het oog.

Verhinderd

Kunt u onverwachts niet op De Klaver komen of bent u afwezig? Laat het ons dan tijdig weten. Zo kunnen wij onze bezetting erop aanpassen.

Alvast hartelijk dank hiervoor.

Agenda

Week 49 t/m 51:

themaweken Kerst

We gaan aan de slag met leuke kerstactiviteiten en De Klaver wordt prachtig versierd.

Week 52: maandag 27 december 2021 t/m zondag 2 januari 2022 is De Klaver dagbeleving gesloten.

Week 1: maandag 3 januari 2022 is De Klaver weer geopend en maken wij een start van een nieuw jaar, waarin wij weer veel geluismomenten gaan vangen.

Wij hopen jullie allen dan weer in goede gezondheid te mogen ontvangen.



”Wat fijn om de warme kleuren van de natuur naar binnen te kunnen halen”

Na genoten te hebben van een hele mooie zomer met onze bezoekers, is nu de herfst nog in volle gang en staat de winter alweer voor de deur. Een periode waarin wij proberen nog zoveel mogelijk buiten te kunnen zijn, al laat het weer het soms wat afweten.

Aan onze Klavertuin is goed te zien dat de natuur zich heeft voorbereid op het veranderende weer. Dit geeft ons de kans om hier met de activiteiten op in te spelen. Prachtige (herfst)schaaltjes zijn geboetseerd en beschilderd, maar ook de meest mooie kleurrijke bloemstukken komen uit de handen van onze bezoekers. Afgelopen weken zijn er dan ook heel wat creaties meegegaan naar huis. Blijft bijzonder om te zien dat iedere bezoeker zijn of haar eigen talent heeft.

Terugblik afgelopen maanden



Themaweken Vakantie

Week 29 zijn we gestart met onze eerste vakantieland België, daarna volgde Italië, Duitsland en Nederland. In deze weken hebben wij maaltijden en andere lekkernijen geserveerd die met die vakantielanden te maken hadden, zoals Luikse wafels, pasta bolognese, currywurst, Limburgse vlaai, Kaiserschmarren, Belgisch stoofvlees en nog veel meer. Ook onze activiteiten stonden in het teken van dit thema; de toren van Pisa nabouwen, oud Hollands blikgooien, Oranje bingo, enz. Weken waarin we ook veel buiten hebben kunnen wandelen en van onze tuin hebben genoten.

Themaweken herfst

Wat hebben we met zijn allen toch veel creativiteit in handen. Geweldig dat we met elkaar mogen genieten van geluuksmomentjes, die zeker ontstaan als er mooie dingen gemaakt worden, al dan niet met wat hulp van vrijwilligers en begeleiders.

Themaweek Sint

In de afgelopen week hebben wij activiteiten gedaan die met Sinterklaas te maken hadden, waaronder het maken van een mijtertjes en pietenmuts-slinger, vragenspel over het 5 december feest, galgje, rebussen oplossen, zelf pepernoten bakken en natuurlijk hebben wij warme chocolademelk gedronken. Alle bezoekers zijn door de Sint verwend met lekkere chocolade.

Themaweken Kerst

Komende weken staan in het teken van Kerst. We zijn samen met onze bezoekers bezig om onze locatie te versieren met lichtjes, kerstbomen, kerststukjes en andere eigengemaakte creaties. De begeleiding en vrijwilligers zijn bezig met de voorbereidingen om de laatste Klaverweek van dit jaar weer feestelijk af te kunnen sluiten. Fijn dat wij als begeleiders onze vrijwilligers ook dan in kunnen zetten.

Maatregelen Covid-19 (Coronavirus)

Gezien het feit dat in heel Nederland de besmettingen met dit virus hoog zijn, blijven ook bij ons bepaalde regels erg belangrijk:

In het vervoer dragen wij allemaal een neus-mondmasker.

Op de dagbesteding staat handen alcohol waarmee wij allen geregeld de handen desinfecteren. De begeleiding zorgt voor de hygiëne en ventilatie in het pand.

Begeleiding en vrijwilligers dragen een neus-mondmasker.

Belangrijk blijft: heeft u klachten die passen bij het coronavirus (koorts, verkoudheidsklachten zoals, neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwd of kortademig, of u ruikt en/of proeft plotseling niets meer, laat u dan testen bij de GGD en blijf thuis (ook als u gevaccineerd bent).

Alleen samen kunnen wij proberen het virus buiten de deur te houden. Bedankt voor uw medewerking!



EVEN VOORSTELLEN...



Ik ben Hermien Bos en sinds juni 2021 vrijwilliger bij De Klaver dagbeleving. Met mijn man en drie jongens woon ik op ons akkerbouwbedrijf aan de Espelerweg bij Espel. Naast aardappels, uien en bieten heb ik toch ook graag wat dieren om mij heen.

Een ezel, geiten, onze herdershond Balou en onze rode 'je weet wel' kater Boaz brengen wat leven in de brouwerij. Ook hebben wij kippen voor een lekker vers eitje, want bakken en koken is een grote hobby van mij.

Ik word dan ook heel blij als ik de bezoekers van De Klaver zie genieten van een warme maaltijd of iets lekkers bij de koffie en thee.

Dat ik mag bijdragen aan geluksmomentjes bij De Klaver zie ik als het mooiste wat er is!

Op dinsdag en donderdag/vrijdag afwisselend ben ik bij de Klaver dagbeleving te vinden.

Warme groet,

Hermien

Vertrekkende bezoekers

Jammer genoeg moeten wij soms ook afscheid nemen van enkele bezoekers.

Onderstaande bezoekers zijn verhuisd:

*Aaltje – Cornelia Hoeve, Eesterga
Siepie – Anna Schotanus, Heerenveen
Rindert, De Flecke, Joure
Rob, De Flecke, Joure*

Overleden:

Rinze